



Initiatie in Bewustzijn



Levenskunst en Lichaamswerk

We zijn steeds op zoek naar antwoorden op belangrijke levensvragen. Hoe sta ik in de wereld, deze wereld? Wat is leven? Wat is de oorsprong van leven? Welke dingen hinderen me steeds? Hoe sta ik in verbinding met de natuur, mijn omgeving? Deze workshop kan je sterk helpen antwoorden te vinden op deze vragen en wordt zo bewust van wie je echt bent.



Met eenvoudige doch effectieve methodes gaan we op de zoektocht naar onze kernwaarde, ons ware zelf. Dit doen we met oefeningen, meditaties, initiaties en partner oefeningen. Zo komt meer er bewustzijn in ons lichaam, ons voertuig, zodat we aan de slag kunnen gaan met ons eigen leven en ons leven niet meer laten leiden door anderen, door de maatschappij.

Er is geen voorkennis vereist. Deze workshop staat open voor iedereen. De bereidheid en openheid vol aanwezig te zijn is genoeg.

Wanneer:

11, 12, 13 en 14 november 2021

Telkens van 9u30 tot 17u00

Er is geen voorkennis vereist.

Bijdrage: 320 euro

Op volgend rekening:

IBAN: BE40 8508 3190 7663 BIC: NICABEBB
vermeld 'je naam + initiatie in bewustzijn'

Waar:

De Berging

Wezelbaan 35



Info en Aanmelden:

Bewegen in Vrijheid - Luc Leyten

+32 477 63 42 69

info@lucleyten.be

<https://www.lucleyten.be>